

NAAR D'N zondag
22 sept 2019

BOCKENREIJDER



Het is een traditie: op een mooie zondag in september lopen we met de recreanten naar D'n Bockenrijder in Esbeek. Net als bij de trainingen zijn er 4 niveaugroepen, zodat iedereen meekan.

Je kunt de hele afstand lopen, van Spoordonk tot Esbeek, ongeveer 18 km. Of je loopt van Spoordonk mee tot de tussenstop in Middelbeers (ong. 8 km), óf van Middelbeers tot Esbeek. Aankomst tussen 11.30 en 12.00 uur.

Gratis voor leden van Atletiek Oirschot. Niet-leden betalen 2 euro. Consumpties bij D'n Bockenrijder zijn voor eigen rekening. Vervoer naar huis kun je in overleg met elkaar zelf regelen. Bij voldoende belangstelling huren we een huifkar (ong. 5 euro p.p.)

Neem een droog shirt mee!



Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!

Start:

9.00 uur groep 1
9.15 uur groep 2
9.30 uur groep 3
9.45 uur groep 4

De route:

Vertrek bij Adrie en Conny van de Wal, Hoolkot 2, Spoordonk.
Over de Baest naar Middelbeers.

Hier is een tussenstop bij Adrie en Ria Louwers, Vestdijk 28.

Dan richting Westelbeers, richting 'Duc de Brabant', via Baarschot naar de achteringang van D'n Bockenrijder.

Organisatie:

Jan Swaans j.swaans65@upcmail.nl
Conny van de Wal cvdwal68@gmail.com